

Bijzonder midwinterconcert bij start 2017

Op 6 januari gaven we met IntervOcaal nogmaals een midwinterconcert, deze keer in de wijk Velve-Lindenhof. We gingen van start bij wijkcentrum Lumen. Hierna trokken we langs meerdere locaties in de wijk om voornamelijk onze Twentse nummers Mirreweenterhoorns roopt en Midwinter te laten horen, en ook de nummers Freedom is coming en Irgendwo auf der Welt kwamen een keer voorbij.

Tijdens het concert was behalve onze zang ook de midwinterhoorn een regelmatig terugkerend onderdeel, wat behalve bij het thema van de avond ook zeer goed bij het behoorlijk koude weer paste. De vuurkorven die bij iedere locatie stonden waar we optraden, waren dan ook zeer welkom. Het was daarnaast een bijzondere ervaring om bij het zingen de maan boven ons hoofd te zien! En het was mooi dat de groep waarmee we rondtrokken bestond uit mensen van alle leeftijden. De vele lichtjes die we met ons meedroegen, maakten ons een verrassende verschijning.

Op de locatie Nijstadsweide stonden we middenin een appartementencomplex, waardoor we gezellig veel publiek hadden dat enthousiast op ons reageerde. Ook dit was een bijzondere plaats om te zingen. Op deze locatie waren ook optredens van een violist, een gitarist en een zangeres.

Na een optreden bij het Velve plantsoen konden we even opwarmen in verzorgingshuis De Lindenhof, waar de wat oudere bewoners hun waardering lieten blijken voor onze Twentse nummers en voor Irgendwo auf der welt. Weer buiten kregen we prachtige muziek te horen van accordeons en van een mondharmonica, de verrassingen hielden deze avond niet op. Bij de Velve speeltuin kreeg iedereen na het zingen warme chocolademelk aangeboden.

Tegen het einde van de avond kwamen we op een plein zonder naam met kunstzinnig versierde lampions om voor het laatst buiten te zingen. Hierna ging de groep weer terug naar het beginpunt Lumen, om het concert af te sluiten. Iedereen kon verder opwarmen met een kop (groente)erwtensoep.

Dit midwinterconcert was door het koude weer behoorlijk afzien, maar ik had het niet willen missen. Ik was blij met de mogelijkheid om de wijk Velve-Lindenhof beter te leren kennen en met wat we allemaal gezien en gedaan hebben was het een bijzondere nieuwe ervaring.

Titia van Hooijdonk